

פרשת וישב



נושא השבוע: קנאה בין אחים

נושא השבוע

יוסף היה בן הזקונים של יעקב. בן אהוב שנולד מן האשה אהובה. הוא הפלה אותו בגלוי לטובה בעשותו לו כתונת פסים (בגד שאותו נהגו ללבוש בני מלכים). אך עוד לפני שקיבל יוסף את כתונת הפסים הרגיש נבדל משאר האחים, הוא התנשא עליהם. בהביאו את דיבתם רעה אל אביהם. התנשאותו ומלשנותו של יוסף הם שהובילו את האחים לשנוא את יוסף עד כדי כך ש"לא יכלו דברו לשלום". שנאה זו הובילה אותם בסופו של דבר להתנפל עליו ולסלק אותו מסביבתם, עד למכירתו לעבדו

- #### מה בפרשה
- **יוסף נמכר לעבדות** – יוסף היה מושא לקנאת אחיו. הם התנכלו לו להמיתו, ולבסוף מכרו אותו לעבד. ליעקב סיפרו שנטרף.
 - **יהודה ותמר** – יהודה נשא לו אשה כנענית, היא ילדה לו שני בנים, והם מתו. תמר שנשאה לשניהם התחפשה לזונה ויהודה בא אליה וממנו נולדו לתמר תאומים.
 - **יוסף ואשת פוטיפר** – יוסף נמכר לעבד לפוטיפר, אחד מגדולי המלכות במצרים וזה מינה אותו למנהל משק ביתו. אשתו חשקה בו וניסתה לפתותו כשסירב התלוננה עליו ויוסף הושם בכלא.
 - **יוסף בבית הסוהר** – יוסף פגש את שר המשקים ושר האופים, ופתר את חלומותיהם, ופתרונותיו נתקיימו.



מדרש

מדרש זה הוא, כפי הנראה, **וריאציה** של אחד ממשלי החיות הידועים בעולם. מוסר ההשכל הוא שלא תמיד מה שנראה יפה על אחרים – יתאים גם לך. **ניתן לפתוח בשאלה:** מה הייתם רוצים ואין לכם? מה הייתם משנים, כמו מי הייתם רוצים להיראות? סביר להניח שאין כמעט ילד שמרוצה מהכל. האם אתם חושבים שאם היה לכם דבר מה שחסר לכם כיום, הייתם הופכים ל**מאושרים**?

קריאת המדרש ודין

האם אתם חושבים שהליכתה של היונה **יפה יותר** משל העורב? אם כן, כביכול ברור למה העורב קינא בה. מה קרה לאחר שניסה לחקות אותה? הליכתו הפכה גרועה עוד יותר משהיתה קודם. ההליכה היפה של היונה לא **מתאימה** לציפורים אחרות. העיניים הכחולות של שירי לא מתאימות לילדים אחרים ואורי לא היה מסתדר עם האחים של דן.

ניתן להזכיר בהקשר זה את המושג - "**הדשא של השכן ירוק יותר**" - **מרחוק** הכל נראה מושלם. אך יתכן שמי שאתם מקנאים בו פחות מאושר מכם – ואולי אף היה רוצה להיות **במקומכם**!





ש ו ר

אח קטן / דליה רביקוביץ

אמא קוראת לו איל
וסבתא אומרת: פוצי מתוק.
לפעמים הוא צורח כמו חצוצרה
ואני צריך לשתוק.

הוא כמו צעצוע קטן ורוד
יש לו כל כך מעט שערות
ואין לו בכלל שיניים בפה.
הוא שוכב על הגב
מכשכש ברגליו
ופתאום הם אומרים:
איזה ילד יפה!

לפי דעתי הוא צריך לזכור
שאני פה הייתי האח הבכור.

