

פרשת תזריע



נושא השבוע: ביקור אצל הרופא

נושא השבוע

מחלת הצרעת אשר בטיפול בה דנה פרשתנו היא מחלת עור אשר נתפסת כעונש על חטאים מוסריים, ועל כן החולה בה הופך לטמא. מאחר שהמחלה באה מאת האלוהים, ריפוייה גם הוא נתון בידי האל, ושליחיו הכוהנים. הכוהנים לא טיפלו בסימני המחלה. תפקידם היה לזהות את סימני המחלה, ולאשר את היעלמותם. לאחר שנעלמו סימני המחלה הסירו הכוהנים - מן המצורעים את הטומאה שדבקה בהם באמצעות טקס סמלי, הכוהנים שחטו ציפור לתוך כלי חרש ובו עץ ארז, שני תולעת ואזוב. טבלו ציפור חיה בדם הציפור המתה והיזו את הדם על המיטהר.



מה בפרשה

- **טומאת היולדת** – אשה שילדה בן זכר נחשבת טמאה במשך שבעה ימים. במשך שלושים ושלושה ימים נוספים אסור לה להיכנס למקדש והיא אסורה במגע בדברים הנחשבים קודש כגון בשר קודש ומעשר. אשה שילדה בת, טמאה במשך ארבעה עשר ימים וזמן היטהרותה ששים ושישה. בתום ימים אלה עליה להביא קרבן חטאת.
- **מחלת הצרעת** – כאשר הכהן מזהה צרעת בגוף האדם עליו לעטות על עצמו סימני אבלות ולשבת מחוץ למחנה.
- **צרעת הבגד** – גם אותה היא בתחום טיפולם של הכהנים. יש לכבס את הבגד או לקרוע חתיכה לפי הצורך.

מדבר

מדרש זה מבוסס על הפסוק מתהילים: "אנוש כחציר ימיו" (תהלים ק"ג ט"ו). השוואת האדם היא לגידולי שדה (חציר), ולעץ (ניתן להזכיר את המדרש של פרשת וירא). ניתן לפתוח בשאלה: האם אתם מבקשים דברים **מאלוהים**? מה אתם מבקשים ממנו? האם אתם מאמינים שהוא יעזור לכם? ניתן להניח כי אדם שמתפלל לאלוהים, מאמין שאולי אלוהים יעזור לו. אם כן: אם אנחנו מבקשים מאלוהים להצליח במבחן, האם אנחנו לא צריכים ללמוד? ודאי שצריך! אז מדוע להתפלל? אולי המדרש יענה על הדילמה.

קריאת המדרש ודין

אלוהים ברא עולם למי שחי בו: **עבור** בני האדם ובעלי החיים. מה יקרה אם רק נבקש בקשות אך לא נעשה מעשה מצידנו? זה לא מספיק! אלוהים נתן לנו בכוונה את האפשרות **לעזור לעצמנו** ולפתח את העולם. וכך אנחנו הולכים לרופא כדי להבריא, לומדים למבחן כדי להצליח. אם כך מדוע גם מתפללים? משום שאין לנו **האחריות הבלעדית** על מה שקורה לנו, גם **אלוהים** משפיע על גורלנו – ולכן אנחנו מבקשים את עזרתו.





בדיקת לב / שלומית כהן אסיף

הרופא בדק אותי שלשום
אמר לי איך לנשום.

ש
י
ר

הלב דפק מהר
הרופא לא הבין
מה הלב שלי אומר.
הרופא לא ניחש
מה הלב שלי שומר.

הוא הקשיב ללב
חייד, את ידיו שילב.
אולי הרופא גילה
את מי אני אוהב!?

